

Tin whistle tabs for: De Lichtjes van de Schelde

Author/Performer: Wannes van de Velde/ Bobbejaan Schoepen



De tijd zit erop en we varen weer thuis



Het duurt nog maar enkele weken



Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis



Dan zullen w'elkander weer spreken



Dus, dit is de laatste brief die ik je schrijf



Kijk 's avonds maar goed in de krant



Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf



Totdat ik weer t'rugkom in 't land



Zie ik de lichtjes van de Schelde



Dan gaat m'n hart wat sneller slaan



Ik weet dat jij op mij zult wachten



En dat je aan de kaai zult staan



Zie ik de lichtjes van de Schelde



Is 't of ik in je ogen kijk



Die zo heel veel liefs vertellen



Dan ben ik als een prins zo rijk



Je weet wel, m'n schat, dat ik veel van je hou



Dat hoef ik je niet te verklaren



Een zeeman is dol op z'n kind'ren en vrouw



Maar toch moet hij altijd weer varen



En heeft soms de zee iets verkeerd met me voor



En krijg ik voorgoed averij



Denk dan aan de kind'ren en sla je er door



Maar spreek ze dan dikwijls van mij